

Voor die in Jesus-Christus sterven, is er geene dood; het is een slaa ». H. Ephrem.



Bidt voor de Zielerust

VAN VROUW

SOPHIE D'HAYER

ECHTGENOTE VAN

ANTOON DE VLEESSCHAUWER

Lid van den Derden Regel van den Heiligen Franciscus

Geboren te Elst den 27 October 1837
overleden te Michelbeke den 8 Januari 1901

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Hoe gelukkig is die duurzame overledene, al-
lengskens en van verre het uur van scheiden te
hebben zien naderen! Want alzoo heeft zij zich
bereid om heilig te sterven. H. Franc.

Zij heeft God gevreesd van hare jongheid af,
zijne geboden nauwkeurig onderhouden en zich
geenzins bedroefd in de beproevingen die zij te-
lijden had. Tob. 11. 13.

Lieve Kinderen, uwe moeder gaat den weg in
van allen die op aarde wonen: ziet toe dat gij de
geboden van uwen God onderhoudet, en in zijne
wegen wandelet, voor alles wat gij doet en waar
gij u begeeft. Reg. Job.

Bewaart in uw hert het geheugen van uwe moe-
der en vergeet haar niet in uwe gebeden.

Eccl. 37.

Zoet hert van Maria weest mijne toevlucht.
(300 dag. afl.)

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dag. afl.)

R.

I.

P.