



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Theresia Buydens,**

ECHTGENOOTE VAN

**FRANCISCUS VANDEREËCKEN,**

Geboren te Segelsem den 18 Februari 1797  
en aldaar godvruchtiglijk in den Heer ontslapen  
den 17 Juni 1878.

Zij heeft achtgenomen op de wegen van haar  
huis, en geenszins haren tijd in ledigheid overge-  
bracht. Hare kinderen zijn opgestaan en hebben  
haar gelukkig genoemd, en hare man heeft haar  
geprezen. Pro 7. XXXI, 27, v. 28.

Angst en kwellingen hebben mij gevonden: doch  
op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld... en ge-  
zeid: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe han-  
den... want de Heer kastijdt degenen welke hij lief  
heeft. Ps. CXIV. — H. Aug.

Mijne kinderen, weest God indachtig al de dagen  
uws levens, en ziet toe nooit aan eene zonde toe te  
stemmen en wacht u de geboden van den Heer  
onzen God te overtreden. Tob. IV, 6.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. (300 dagen afaat.)

**R. I. P.**

Audenaarde, Th. DEVOS, Nederstraat 61.