

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden. 2 Mach. xii, 46.



*Ter zaliger Gedachtenis*

van

**REGINA COLPAERT,**

weduwe van

**Augustinus Pauweline,**

geboren te Bevere den 5 Januari 1818

en overleden te Audenaarde den 12 October 1891

versterkt door de HH. Sakramenten  
der stervenden.



Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad.... Door de goedheid haars herten en door de zachtmoedigheid harer inborst wist zij aller liefde en achting te winnen: Daarom is hare gedachtenis in zegening. Job. 11, 3 — Eccl. xl — 1 Sap.

Het lijden en de ziekten, met geduld ontvangen, voltrekken de Kroon die God ons bereidt in den Hemel.... Daarom zag zij het einde haars levens naderen met eene overgeving en eene kalnte, die voor de stervenden de grootste der gratiën, en voor dezen welke blijven de zoetste aller vertroosting is. H. Alf. — H. Aug.

Wij hebben haar beïnd in haar leven: vergelen wij haar niet, tot dat onze gebeden haar gebracht hebben in het rijk der hemelen.

H. Amb.

O Maria, gij weet het: na Jesus, is het in U dat zij al de hoop van hare eeuwige zaligheid gesteld heeft.

H. Lig.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dagen afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)