

De Heer had het ons gegeven ; Hij heeft het ons
ontnomen, alles is geschied naar Zijne Heiligen Wil ;
de Naam des Heeren zij gebenedijd ! Job. 1, 21



Ter Engelachtige Gedachtenis

van ons teerbemind kind

HUBERT DEKONINCK

zoontje van

Raymond en van Emma Van Der Bruggen

geboren te Oprekel, den 1 Juli 1929,
en aldaar plotselings aan onze liefde ontrukkt den
25 Oktober 1935.

Lievelling van ons herte,
Waarom toch deze aarde ontvlucht ?
Zie uw Moeders leed en smerte.
En hoe uw Vader weent en zucht !

Maar ik hoor U, wil niet klagen
Als de goddelooze doet ;
't Zijn op aarde droeve dagen ;
Bij de Englen is 't steeds goed !

'k Wacht U hier, o Vader, Moeder
Met U allen die mij mint
Hier vereenigt de Albehoeder
Vader, Moeder en hun kind !

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.