

Eene erekroon zijn de hooge jaren, die op den weg
der rechtvaardigheid gevonden worden. Prov. 16. 8



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia Roeland

weduwe van Mijnheer

FREDERICK DE KONINCK

geboren te Nederbrakel den 11 Maart 1850
en aldaar godvruchtig overleden den 17 April 1931
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

In eenen hoogen ouderdom, uitgeput van krachten,
is zij zachtjes in den Heer ontslapen. De levensdagen
der menschen zijn als een druppel water uit de zee, als
een zandkorrel bij den dag der eeuwigheid

Eccl. XVIII.

Van hare teederste jeugd heeft zij God bemind en
zijne geboden onderhouden. Zij was zachtmoedig en
goed van hart. Ook werd zij van allen geacht en be-
mind.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen
van God; zij stelt een einde aan de ellende, doet den
zegepraal genieten in den Hemel, en is het begin der
volkomene rust. Maria was hare vertroosting in het
leven, hare hoop en vreugd in de uur der dood, die
zij met volkomene onderwerping aanvaarde.

Beminte kinderen, Bloedverwanten en vrienden ik
verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van eeu-
wig geluk. Het eenigste wat ik van U vraag is dat gij
mij zoudet indachtig wezen in uwe gebeden

Mijn Jesus barmhartigheid 300 d. afl.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U 300 d. afl