

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

HORTENSE DEKONINCK

weduwe van Mijnheer REMI SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel de 8 November 1886 en
aldaar godvruchtig overleden de 13 November 1954.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Bond van 't H. Hart, de Derde Orde
van den H. Franciscus, de Confrerie van de
H. Barbara en van de Vrouwengilde.



Hoe waar is hier het woord van Kristus: "de Dood komt als een dief in de nacht," De Dood is geen noodlot, wel de bode en gezant van God. Voor de duurzame overledene is de Dood geen diefgeweest; als gezant van God is hij komen halen wie van God waren en wie door een echt kristelijk leven voorbereid waren naar de vreugde van de hemel te gaan. Zij die geen hoop hebben op het eeuwig leven, alles verwachten van dit tijdelijk leven, voor hen immers is de Dood een dief en komt hen alles ontnemen.

De duurzame overledene was een waar voorbeeld van kristelijk leven. Zij heeft het geluk gekend tot de laatste dag van haar leven, de H. Mis te hebben kunnen bijwonen. Onverwachts heeft O. L. Heer haar de beloning geschonken, waartoe zij zich het recht had verworven door de beoefening van de kristelijke deugden. Door haar sterven heeft ze ons allen aangemaand altijd gereed te zijn zoals zij het was.

Duurbare dochter, zuster en broeders, mijn plotse heengaan weze U geen reden tot grote droefheid. Dagelijks bad ik: "uw wil geschiede op aarde als in de hemel," En waarvoor ik bad is thans geschied volgens de besluiten van Gods Voorzienigheid. Ik dank U voor het goede onderhoud in mijn oude dag, en mijn lieve dochter ik help u verder door het leven te gaan door mijn gebeden bij O. L. Heer. Blijf moedig, en gedenk steeds het voorbeeld welke ik U gaf. Houd u altijd bereid, dan komt wel de dag van het blijde en eeuwige wederzien,

Mijn Jezus Barmhartigheid

300 d. afl.