

Gelukkig wie het goed verstaat :
Met God en mens in vrede leven ;
't Zal rust in 't hart met zegen geven,
En doet bij God ten hemel gaan.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Cyriel DEKONINCK

zoon van wijlen Frederick DEKONINCK
en Theresia ROELAND,
geboren te Nederbrakel op 29 april 1888 en er god-
vruchtig overleden op 9 mei 1963,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
H. Teerspijs, alsook de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

De dood is voor elke mens de grootste les van het
leven ; op aarde is alles vergankelijk, ook roem
en bezit ; alleen wat de ziel raakt krijgt eeuwige
waarde.

In stille eenvoud heeft hij zijn levenstaak vol-
bracht. Naarstig en zorgzaam in het werk, onder-
worpen in de beproeving. Velen waren hem gene-
gen omdat hij zo werkzaam en gediensstig was.

Duurbare familie, en gij vooral mijn nicht die
steeds om mij bezorgd geweest zijt, hebt dank om
de goedheid waarmede ge mij altijd omringde. Blijft
voor mijn zielerust bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel