

+

Ge waart zó goed,
vol liefderijkheid,
Gij... die nu rust
en zalig zijt.

Uw leven was geven
en goed doen op aard,
God heeft U voor ons
daarom niet gespaard.

Uw leven was zorgen
en neerstig zijn
van vroeg in de morgen
tot bij lampeschijn.

Uw leven was liefde,
Ge stierft in de Heer,
en hoe 't ook ons grieve
ééns zien we U weer.