

Weent niet, hij is niet dood, hij slaapt.
O H. Kruis, onder uwe schaduwe
hoop en rust ik.



Biddt voor de Ziel van Mijnheer

FRANCISCUS DE CLERCO,

weduwnaar van Jufvrouw

LUCIA POSSCHELLE,

en echtgenoot van Jufvrouw

MARIA-BERLINDIS KENTANE,

geboren te Geerardsbergen den 4 Januari 1812,

en aldaar overleden den 28 December 1875,

voorzien van de III. Sakramenten.

Ik heb ellendige maanden gehad en pijnlijke
nachten geteld. *Jon 7, 3.*

Uwe vertroosting, o Heer, hebben mijne
ziel vervuld met vreugd in evenredigheid mij-
ner pijnen. *Ps. 93, 19.*

Gij zijt nu bedroefd.. doch ik zal u eens weder-
zien, en alsdan zal uw hert zich verblijden. *Joan.*

Ik smeek u, mijne vrouw en vrienden, mij
indachtig te zijn in uwe gebeden. *Rom. 15.*

Maria is onze hoop in dit leven, en onze
troost in de uur der dood. *H. BERN.*

Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij
in de uur mijner dood. (100 dagen all.)

R. I. P.