

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 d. afl.

BID VOOR **+** DE ZIEL.

VAN

LEONARD DE CLERCQ

ZOON VAN

JAN-BAPTIST & MELANIE VAN DORPE

geboren te Nederbrakel den 26 November 1864
en aldaar overleden den 4 Juni 1894.

Alles is ijdelheid, ook de mensch die leeft, want vandaag is hij en morgen niet meer; leeft dan altijd zoo, dat de dood u nimmer onbereid vinde, want gij weet noch dag noch uur.

O mensch, wat denkt gij lang te zullen leven, gij die niet een dag zeker hebt? hoevelen zijn bedrogen geworden en onvoorziens uit hun lichaam gerukt? Hoe dikwijls hebt gij niet hooren zeggen: die mensch is onder het zwaard gesneuveld, gene is verdronken, deze is gevallen, die is al etende gestorven. gene al spelende!... En zoo is aller einde de dood.... en 's menschen leven gaat spoedig voorbij gelijk eene schaduwe. Nav. Chr. I. 23.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Frene-Van Pevenaeghe.