

Gelukkig degene die in den Heer sterven,
Ap. XIV. 13.



Bid voor de ziel

van jufvrouw

CLÉMENTE DE GEETER.

geboren te Nederbrakel, den 14 Mei 1848, en
overleden te Bandour, den 12 Januari 1881,

Versterkt door de III. Sakramenten.



Mijne dagen zijn verdwenen als de schaduw,
en ik ben verdroogd als het gras:
maar Gij, Heer, Gij blijft eeuwig.

Ps. Cl. 12.

Heer mijn ligchaam heeft veel geleden,
maar mijne ziel, uit liefde tot U, heeft de pijn
niet met veruldigheid verdragen.

Mach. III XI.

Vergieten wij op haar graf geene wuttelooze
tranen, maar storten wy op het zelve den
wierook onzer gebeden en den overvloed
onzer almoesen,

St-Ambroos.

Heer Jesus, vol van goedheid en Barm-
hertigheid, geef haar de eeuwige rust,

R. I. P.