

Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik!

GEDENK IN  UWE GEBEDEN

de ziel van zaliger den Heer

JOANNES-AUGUST DE GEETER

geboren te Nederbrakel den 1 Maert 1853

en aldaar na eene langdurige kwijning overleden
den 5 Maert 1881

Voorzien van de III. Sakramenten der stervenden.

Hij was ongeveinsd en recht van harte, vreesde
God en vluchtte het kwaad. Tob. I.

Ellendige maanden heb ik ten deel gekregen en
bittere nachten geteld. Job. VII.

Waarom is mijn lijden zoo langdurig geweest, en
waarom mijne kwaal zonder hulp en ongenoestlijk?

Jerin. XV.

Gelijk het den Heer behaagt heeft zoo is het ge-
schied: de naam des Heeren zij gezegend Tob. I.

Dit is nu mijn troost, dat de Heer mij in het op-
leggen van kwellingen niet gespaard heeft, en dat
ik tegen zijnen aanbiddelijken wil niet gemord heb.

Job. VI.

Zalig zijn zij, die aldus rechtvaardig denken, ge-
duldig lijden en zich aan den wil Gods onderwerpen.

Eecl. XII.

Barmhartige Jesus! geef hem de eeuwige rust.
(alt. v. 7 jar. en 7maad 10 dag).

R. I. P.

Nederbrakel. -- drukk. van A. De Frene