

Die dood is goed. die het leven niet wegneemt,  
maar in een beter verandert. H. Ambrosius.



**BIDT VOOR DE ZIEL**

van

**PETRUS-FRANCISCUS**

**DE GEETER**

geboren te Nederbrakel den 5 September 1805 en  
aldaar overleden den 11 Maart 1881.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was een man waarlijk goed en zachtmoedig,  
eerbaar van zeden, die van jongs af in de deugden  
geoeffend is geweest.

Mach. K. 15 V. 12

Dat de mensch tot den arbeid geboren wordt dit  
was hem wel bekend. — Hij heeft het gebed der  
armen verhoord, en heeft zijn brood niet geëten  
zonder het zelve liefderijk met de wees te deelen.

Job. K. V en K. XXXI.

Heer geef mijne kinderen een deugdrijk hart,  
opdat zij uwe geboden en leeringen bewaren en  
onderhouden,

Ps. XXIX, 9

Zoete Harten van Jesus en Maria weest mijne  
zaligheid.

(300 dagen afluat.)

**R. I. P.**

delergeren. — G. Broekaert. Lessenschestraat 1