

Grandparents of Frederik Buijden

Gelukkig die in den Heer sterren.

Act. Ap.



Bidt voor de ziel

VAN MEVROUW

CATHARINA DETAND

WEDUWE VAN MIJNHERR

LODEWIJK DE KONINCK

geboren te Paricke, overleden te Everbeke
den 12 Augusti 1897
in den ouderdom van 80 jaren.

Versterkt door de III. Sakramenten.

Zij was eene oprechte kristene vrouw, vol van geloof, geregeld in al hare werken, onderworpen en verduuldig to midden harer smerten, iedereen beminde haar en hare gedachtenis zal in zegen blijven bij allen die haar gekend hebben.

Job. 1.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen doorgebracht

Prov.

Zij stelde al haar betrouwen op Maria, want zij wist wel dat eene ware dienaressse van Maria nooit zal verloren gaan.

H. Berckm.

Vaarwel, beminde Kinderen, bedroef u niet gelijk deze die geene hoop hebben, een dag zal komen die ons al in den Heer zal vereenigen, wat ik u vraag is mij te willen gedachtig zijn in uwe gebeden.

H. Aug.

Zoot Hort van Jesus, wees mijne liefde !

300 dag. af.

Zoot Hort van Maria, wees mijn toevlucht !

(300 dag. af).

R.

I.

P.

Nederbrakel, drukk. A. Defrons-Van Pevonaeghe.