

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN  
**MOEDER SCHOLASTICA**  
(ZUSTER OVERSTE)

den 15 Mei 1886 in den ouderdom van 85 jaren  
Godvruchtig in den Heere ontslapen

In achttienhonderd vier tot Opwyck wierd geboren.  
Amalia De Valk van toen af uitverkoren  
Om tot Gods roem en eer, tot harer ouders vreugd  
Vooruitgang steeds te doen in d' oefening der deugd  
Weldra gevoelt zij zich tot 't klooster aangedrongen  
En treedt de maagden bij, die vrij en ongedwongen  
Tot Aalst ter ziekendienst naar Augustinus' leer  
Vol liefde voor den mensch zich wijden aan den Heer  
't Gebeurt dat op een perk, beplant met geur'ge rozen  
Er een'gevonden werdt, schoon z' allen vurig blozen  
Die 'z allen overtreft in kleur en in fatsoen  
En boven allen prijkt op 't donkere bladengroen  
Zoo prijkte Amalia in 't midden harer maten.  
Eenvoudig, vol geloof, menschlievend en gelaten  
Trok zij vol moed naar 't oord van rouw, en zichte  
[en kwaal

Dat haar geopend werd in Geersbergs'hospitaal  
Daar bleef zij vyftig jaar, in onophoudend zwoegen  
Uit louter liefde Gods, eenieder vergenoegen  
Daar stond zij aan het hoofd van 'd heil'ge maagden-

[schaar  
Die staag de zieken pleegt, trots prijk en gevaar  
Daar bleef haar moederheert, zoo rijk aan liefde  
[schatten

Een bron van heil en troost voor zieke en afgematten  
Daar reikte zij de hand naar iedren armen mensch  
Die haar om hulpe vroeg, zoo minzaam naar zijn  
[wensch

Daar zong zij Godes lof, in 't midden der ellende  
Daar stichtte zij haar volk waar z' ook haar schreden  
[wendde

Daar deed zij voor hierna een' oogst verdienen op  
Daar rees bij iedereen heur faam ten hoogsten top  
Daar blijft z'in zegen ook, daar blijft haar name  
[leven

Daar blijft haar minzaam beeld voor aller oogen  
[zweven

En van in 't Hemelsoord blijv' ook zij nederzien  
Op 't huis dat immer haar zal hulde blijven sien

**DEO GRATIAS**

Beeraardsbergen snelp. van A. Pauwels Van Hecke