

'S morgens bloeit hij en gaat voorbij : 's avonds valt hij neder.

Ps. 89. V. 6



## Ter zalige Gedachtenis

VAN JUIFVROUW

# CELESTE DE VOS

Dochter van Jan-Baptiste en Isabelle Spitaels

geboren te Everbeke den 30 Mei 1872  
en aldaar overleden den 19 Februari 1898

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

—♦♦♦—  
Hare goedaardigheid deed haar beminnen van alwie haar kende, en de goede gevoelens van haar hert wonen haar iedereens achting. I. Reg.

Omdat zij God behaagde, was het noodig dat zij beproefd werd, God zond haar eene langdurige ziekte over, welke zij met onderwerping aanveerde als eene zalige voorbereiding tot de dood. Met den H. Augustinus mocht zij zeggen : « o Heer, hetgeen ik te lijden heb, gaat voorbij en eindigt; hetgeen ik van u zal ontvangen zal eeuwig duren. H Aug. 48.

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Matth.

Vaartwel, duurzame Vader, Zuster, Bloedverwanten en Vrienden ! Benijdt mijne glorie niet; ik ga bij mijne Moeder en zuster in het hemelrijk; zijn wij van u een weinig gescheiden : ik heb Maria en de Engelen in uwe plaats; wij genieten hier eene vreugde, welke de menschen niet kennen. — Vaarwel en hebt allen dank voor uwe genegenheid, voor uwe teedere bezorgdheid en groote liefde, en blijft mij deze steeds bewaren door uwe gebeden.

Bid voor de overledene de akten van Geloof Hoop en Liefde. (7 jar. 7 quadr.)

Nederbrakel, drukk. A. Defrene-Van Pevenaeghe