



BIDT
VOOR DE ZIEL

VAN
SOPHIA DE VOS,

WEDUWE VAN

J. B. FOUBERT,

Geboren te Elst en aldaer overleden den 1 Mei 1862,

in den ouderdom van 69 jaren.

Versterkt door de III. Sakramenten der stervenden.

De dood is beter dan een bitter leven. **ECCLES. 50, 17.**

Gelukkig is zy die de kwelling verduldiglyk verdraegt : want na beproeft geweest te zyn , zal zy de kroon des levens ontfangen welke God belooft heeft aen die hem be minnen.

JAC. 1, v. 12

Eene vrouw die God vreest zal lof behalen. **PROV. XXXI.**

Zy heeft hare hand aen den hulpeloozen geopend, en haren arm tot den behoeftigen mitgereikt.... Want het me lyden was van hare kindsheid met haer opgegroeid.... Zy heeft den Heer altyd gevreesd en zyne geboden onderhou den, zy betoonde geene droefheid, en morde niet tegen God omdat Hy haer beproefde door eene langdurige en pynelyke ziekte.... en zoo haren Schopper al de dagen haer levens getrouwelyk gediend hebbende, zal zy eeuwig er zich over verheugen.

PROV. XXXI. — JOB XXXI. — TOR II.

Een kind van Maria is een kind van den hemel. **H. LUC.**
O God! Vader aller barmhertigheden, wy smeecken U door het bitter lyden van onzen Heer Jesus Christus uwen Zoon, geef haer de eeuwige rust.

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman, Boekdrukker