

Elk kruis, elk lijden, met geduld verdragen, is
eene bloem gevoegd aan de kroon die ons verwacht
in den Hemel.

H. CHRYS.



Godvruchtige Gedachtenis

VAN

Franciscus - Xaverius De Groot

WEDUWNAAR VAN

Philomena Van Huffel

geboren te Meylegem den 15 December 1841 en
overleden te Dickelvenne den 22 Juli 1901, voor-
zien van de HH. Sacramenten der stervenden.

BID VOOR ZIJNE ZIEL.

Gij weet hoe ik ten allen tijde onder u geleefd heb,
den Heer dienende in alle ootmoedigheid en mij niet
sparende om u aan te leeren wat nuttig is. ACT.

Gij weet dat ik in de ledigheid niet geleefd heb,
noch dat ik mijn brood onverdiend geëten heb, maar
in den arbeid en in de vermoelenis.

2 AD. THESS. — JOB.

Uwe vroegtijdige dood, lieve vader, baart ons de
diepste droefheid; maar het is geschied, gelijk het
den Heer behaagd heeft; zijn heilige Naam zij
gebenedijd. JOB.

Duurbare kinderen, gij waart het eenig voorwerp
mijner bekommernissen... Gij omringdet mij met
liefde zorgen... Hebt dank... Tot wederziens in den
Hemel... Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Dat Christus, die u geroepen heeft, u ontvang en
dat de engelen u tot den troon van den Allerhoogste
geleiden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 maal 40 dagen aflat.)

R. I. P.

Gavere, S. SCHEIRE, Onderstraat, 8.