

De dood verrastte mij niet, omdat ik dagelijks dacht  
te moeten sterven. H. Ambrosius.

†  
Zalige Gedachtenis  
van

**FRANCISCUS DE ROOSE**

echtgenoot van

**Lucia Van Caster**

lid van het Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius  
geboren te Mullem den 9 Januari 1836  
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 5 Juni 1902.

*voorzien van al de genademiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk*

Mijne levensbaan is voltrokken. ik heb het geloof be-  
waard... daarom mag ik gerust inslapen in den Heer.  
en eene volkomene rust verwachten. II. Ad. Tim. IV. 7-8

Zalig is de man die den raad der goddeloozen niet  
volgde en op den weg der zondaren niet bleef staan,  
maar zijn vermaak vond in de wet des Heeren, en die  
wet overdacht dag en nacht. Psalm I. 4

Ik sterf, maar mijne liefde voor u staat niet, ik zal u  
in den hemel beminnen gelijk ik u op de aarde bemind  
heb. Gel. Berch.

Lieve Echtgenoot, vertroost u met mij : onze scheid-  
ding zal niet langdurig wezen ; in den Hemel zullen wij  
elkander wederzien. — En gij, mijne Kinderen, vaart-  
wel, ik laat u in de vrees Gods, bewaar ze gedurig.  
Gelukkig die volherden in het goed dat zij begonnen  
hebben. H. Franc. v. Ass.

GEBED. — Wij smeeken u, o Heer, ontferm u over  
de ziel van uwen dienaar FRANCISCUS, opdat hij spoed-  
ig in de verblijfplaats der uitverkorenen ruste. Amen.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht. 300 d. af.

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr., Kreckelput.