

Wij moeten met Christus lijden, willen wij met
Christus heerschen. Rom. 8. 29.



Ter zalige Gedachtenis

VAN VROUW

SOPHIE D'HAESE

WEDUWE VAN MIJNHEER

BENEDICTUS HERREMAN

*Eere-Overvaarster van O. L. Vrouw van 't H. Hart
te Averbode.*

Geboren te Opbrakel op 15 Mei 1815
en aldaar godvruchtig overleden den 23 Juli 1897
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Het was eene kloekmoedige en recht-
zinnige vrouw, wier geheugen in zege-
ning zal blijven. Zij heeft de wegen van
haar huis gadeslagen en haar brood
in ledigheid niet geëten. Sap. 31.

Geliefde dochter, gij weet hoe ik ge-
leefd heb, u den goeden en rechten weg
toonende. Vergeet de lessen uwer moe-
der niet noch den wijzen raad, dien zij
u gaf. In alle uwe noodwendigheden
keer u tot God : Hij is de weg der
waarheid. Tob. 4. 6. — Eccli 37.

Jesus, zij mijn Jesus, en maak mij zalig.

H. August.

Jesus, mijn God, ik bemin U boven al.

H. Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(50 dag. afl. — 100 dag. afl).

R.

I.

P.