

De mensch die God vreest zal op den dag
zijner dood door God gezegend worden. Ec.I.

TER ZALIGE GEDACHTENIS
van wijlen

Maria- Theresia FAIGNAERT,

echtgenote van **Marinus Gillewytens,**
geboren te Paricke den 17 februari 1827 en god-
vruchtiglijk overleden te Delftinge den 2 Janu-
ari 1897, versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was eene echt christelijke huismoeder,
vervuld met godsdienstige gevoelens, niets na-
latende om hare kinderen deugdzaam op te
voeden en het goede in te planten. De Heer
heeft haar overgezonden eene langdurige
kwekking: zij heeft droeve dagen en ellendige
nachten geteld: doch zij gevoelde zich gewa-
pend met een wonderbaar geduld, indachtig
zijnde het woord des Heeren: gelukkig is de
mensch die de beproeving uitstaat, want na de
beproeving zal de Heer hem beloonen met de
kroon van het eeuwig leven.

Beminde Echtgenoot, wees getroost, wij zul-
len weldra elkander wederzien: en gij, bemin-
de kinderen, door uw onberispelijk gedrag
weest den troost en de vreugde van uwen ou-
den vader, ondersteunt hem in zijne kwelling-
gen. weest dikwijls indachtig mijne heilzame
lessen en raadgevingen, bemint rechtzinnig
elkander al de dagen van uw leven en de God
van vrede zal met u zijn.

Zoet Hert van Maria. wees mijne zaligheid.
telkens 300 dagen afaat

Drukkery Van Nieuwenhove. geerardsbergenn.