

De rechtveerdige sterft gerust; want de dood is voor hem het einde van het tegenwoordig leven en het begin van den eeuwigen vrede.

H. Alf. de Lig.



Biddt voor de Ziel

VAN MIJNHEER

MARINUS FAINGNAERT

WEDUWENAAR VAN MEVROUW

VIRGINIE BEERENS

geboren te Delftinge, overleden te Oprakel
den 10 Maart 1902
in den ouderdom van 77 jaren.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Gelukkig is de mensch die de beproeving uitstaat, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen.
Jac. I. 12.

Hij aanvaarde gewillig al wat hem overkwam, hij bleef in vrede gedurende zijn lijden, en behield de verduldigheid in den dag van zijne ellenden tot op den tijd dien God gesteld had om hem de eeuwige belooning te geven.
Eccl. II.

Mijne lieve kinderen, ik sterf, mijne levensbaan is ten einde.... ik smeeek U, vergeet mij niet in uwe gebeden; dient den Heer met iever en tracht Hem te behagen. Hebt zorg voor uwe kinderen, leert hun werken van gerechtigheid, wijst hun den weg der liefdadigheid en der deugd; dat zij God ten allen tijde en uit ganscher herte leeren dienen.

Genadige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.