

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want
zij zullen God zien.

Matth. VIII.

†

Bid voor de ziel van

VIRGINIE GEENENS,

geboren te Melden den 17 Juli 1840
en godvruchtig overleden te Audenaarde
den 7 April 1901,

versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid van verscheidene Broederschappen.

De Heer heeft haar geleid langs de rechte
wegen, haar het rijk Gods doen beoogen, en
haar de wetenschap der Heiligen geschonken.

Sap. X, 10.

Pijnen en kwellingen heeft zij ontmoet, maar
zij heeft zich op God betrouwd en bij Hem
haren troost gevonden... Gelijk het den Heere
behaagd heeft, is het geschied, Zijn Naam zij
gebenedijd.

Job.

Met eene stichtende verdueligheid verdroeg
zij de kwellingen harer ziekte, en ontsliep
zachtjes in den Heer met eene volkomene on-
derwerping aan zijnen goddelijken wil, en met
een kinderlijk betrouwen op Maria, hare lieve
Moeder.

Ook haar loon zal groot zijn omdat de Heer
haar weerdig gevonden heeft.

Vaartwel dan, mijne beminde Bloedverwan-
ten en vrienden, ik ben aan uwe oogen onttrok-
ken, maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de
zoete herinnering aan uwe aangekleefdheid, en
van de vertroosting die ik in uw midden ge-
noten heb.

H. Aug.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.
300 d. afl.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
7 jaren en 7 quad. afl.