

Eene langdurige ziekte is een beëindiging van een  
aanliggend voor die de zielekt tijdt.

H. Franc. de Sales.

TER ZATIGER  GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

**A L I C E G O S S Y E**

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

**A N D R É C O S Y N S**

geboren te Everbeke-St-Jozef en  
aldaar overleden den 3 Juli 1886 in den  
ouderdom van 25 jaren en 6 maanden

VOORZIEN VAN DE III. SAKRAMENTEN.

O lieve man, weent toch niet meer ;  
Ik heb nu heil en rust gevonden ;  
Ik zweef omhoog thans bij den Heer,  
En mag zijn lofzang reeds verkonden.  
Wel droevig was op aard mijn lot,  
Ik heb zoo lang, zoo veel geleden ;  
Gezegend zij de wil van God,  
In 's Hemels woon ben ik getreden,  
En hier in dit gezegend Jord  
Zal ik voor u Gods bijstand vragen ;  
O lieve man, aanhoor mijn woord  
Wil voor ons Kindje zorge dragen ;  
Leid het toch langs 't pad der deugd ;  
Leer hem het goed en 't kwaad vermijden ;  
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd,  
Dan voelt gij troost in al uw lijden.  
O Kindje lief, vergeet mij niet,  
Ik minde u altijd toch zoo teder,  
En boven hier in 't blij verschiet  
Ziet gij eens uw moeder weder.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefste.

(300 dag. aft.).

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Freke.