

Bewaart de gedachtenis van degenen die God over u gesteld heeft om u te geleiden en die u het woord Gods verkondigd hebben. Heb. XIII.

BID VOOR DE  ZIELERUST

VAN DEN EERWEERDEN HEER

LUCIANUS COUWEEZ.

Geboren te Edingen, den 6 Meert. . . . 1833
Priester gewijd te Doornik den 25 Mei . . . 1861
Onderpastoor te Everbeke, den 20 Juni . . . 1861
Pastoor van Everbeke-St-Jozef, in . . . 1873
Aldaar godvruchtig overleden, den 1 Augusti 1888

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik heb de dienaar geweest van allen om er velen te winnen voor den Heer. S. Paul. Cor. X.

Workende als een dapper soldaat van Jesus-Christus, heb ik den goeden strijd gestreden; mijne loopbaan is ten einde. Ik heb het geloof bewaard; er blijft mij niet meer over dan de gloriekroon te verwachten die de Heer, als rechtvaardige Rechter, mij zal geven in den laatsten dag des oordeels. S. Paul. ad. Tim. II.

Hij was voor allen een goede vader: den armen reikte hij steeds eene milde hand toe, en allen vermaande en troostte hij, ze smeekende van zich te gedragen als ware kinderen van God, die ons allen roept tot het rijk der Hemelen.

I. Thes. II.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dag. afl).

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dag.

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frone.