

17 hooge jaren zijn eene eerekroon, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. 16.



BID VOOR DE ZIEL

van Joserouw

Maria-Theresia Herregods

weduwe van Mijnheer

Franciscus Boussaert,

*geboren te Destinge den 19 Januari 1803, en
overleden te Overboelare den 17 Februari 1876.*

Zij omhelsde de eenzaamheid als de moeder
van het gebed, én van de zuiverheid des herten.

H. Bonav.

De dood is eenen zoeten slaap voor de vrienden
van God, zij is de deur des levens, het begin
van onze rust, den ingang der wonderbare woon-
plaats des hemels.

H. Bernardus.

Zij heeft haren mond aan de wijsheid geopend
en de wet van zachtmoedigheid was op hare tong.

Prov. 30, 25.

Zij beminde Maria als hare moeder.

Zoet hert van Jesus en Maria wees mijnen
toevlucht.

(300 dagen aflat.)

Mijn Jesus barmhertigheid. *(100 d. aflat.)*

R.

I.

P.

Geerardsbergen, P. Quintin, Brugstraat.