

Het werd aan hem verleend dat hij het Priesterschap zou uitoefenen en den Heer lofprijzen en het volk zegenen in zijnen naam. Hij koos hem uit onder alle levenden om aan God offeranden op te dragen tot verzoening van zijn volk.

ECCLI. XLV, 49, 50.



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN DEN EERW. HEER
CAROLUS-JOANNES-MARIA
IMSCHOOT,

geboren te Gent den	27 April 1812
priester gewijd den	8 Dec. 1841
onderpastoor te Eeke den	29 Dec. 1844
» te Bevere den	15 Juli 1853
» te Loochristi den	29 Dec. 1853
pastoor te Maria Laathem den	29 Nov. 1860
» te Strijpen den	8 Nov. 1867
geeft zijn ontslag den	27 April 1882
overleden te Gent den	29 Oct. 1887

na ontvangen te hebben al de Rechten
van Onze Moeder de H. Kerk.

Heer, de schoonheid van uw huis heb ik liefgehad
en de plaats der woning uwer heerlijkheid!

PSALM XXV, 8.

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop volindigd, het geloof bewaard; voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid welke de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij geven zal.

2 TIM. IV, 7, 8.

Die naar Maria luistert zal niet beschaamd worden; die hare kennis aan anderen doen toekomen, zullen het eeuwig leven verwerven.

ECCLI. CAP. XXIV.

Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet; ik zal u liefhebben in den Hemel, evenals ik u bemind heb op de aarde.

GELUKZ. BERCHMANS.

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dagen afaat).
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil!
(500 dagen afaat).

R. I. P.