

Helaas ! wat is er ons overgekomen ! De
vreugd van ons hert is uitgedooft ; de
kroon van ons hoofd is gevallen.



Zalige Gedachtenis

VAN D'HEER

MARCOUS BOUWENS

MACHTELINKX.

Echtgenoot van

CLEMENTIA BAUWENS.

geboren te St. Maria Lierde, en aldaar
overleden den 28 Februari 1872,
in den ouderdom van 35 jaren ;

binnen zijn leven Lid der Kerkfabriek.

O mijne welbeminde Vrouw en Kinderen,
ik moet u helaas, te vroeg verlaten ; ver-
geet de onderrichtingen van uwen Vader
niet, en aanhoort de lessen van uwe Moeder.

De Vader dien wij betreuren was op-
recht, vreesde God, sloot zijn hert niet
voor den armen en week af van het kwaad ;
daarom is zijne gedachtenis in zegen.

PROV. ECCL.

Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft
niet, ik zal u beminnen in den hemel, ge-
lijk ik u op aarde bemind heb.

VEN. BERCHM.

O genadige Heer Jesus, geef hem de eeu-
wige rust.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zalig-
heid. (300 dagen aflat.)

R. I. P.