

**LEIDT VOOR DE ZIEL**

van Mynheer

**KAREL-BENEDICTUS**

**MACHTELINCKX,**

*geboren te St. Maria-Lierde den 17 oktober 1798,  
aldaer overleden den 4 Maerte 1834,  
voorzien van de III. Sacramenten der  
stervenden.*

Ik heb onaangename dagen gehad en bezwarende nachten geteld, en myne hulpelooze kwael wilde niet genezen, omdat gy, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen goddelyken wil. **JOB 8, JEREM. 15.**

Hy was een eenvoudig en regtzinnig man, vreesde God en week af van het kwaed. **JOB, c. 1, v. 1.**

Hy was verduldig, opdat hy Gods wil uitwerkende de beloofde goederen mogte bekomen. **AD. HEBR. c. x. v. 36.**

**GEBED.**

Heer! wy smeeken om genade voor uwen dienaar **BENEDICTUS** die gy uit deze wereld weggenomen hebt, en omdat hy niet opgehouden heeft in U te hopen, wy bidden U door de voorsprack der Allerheiligste Moeder Gods, hem te aenveerden in het bezit der eeuwige gelukzaligheid. **AMEN.**

**R. I. P**

Geerardsbergen, J. A. Stoequart.