

Geloofd zij Jesus - Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
VAN
CAMIEL MARROYEN

*geboren te Nederbrakel, den 26 Maart 1851,
en godvruchtig overleden te Maria-Audenhove
den 19 Juli 1900,
versterkt door de HH. Sacramenten.*



De wonderbare schikking van den Almogenden, heeft het tegenwoordig leven met kwellingen doormengeld, om ons het toekomstige naar weerde te leeren schatten. H. Ephrem

Heer, gij weet dat ik in mijn lichaam, zware pijnen heb geleden, doch met blijdschap in mijne ziel, heb ik ze verdragen voor U. Mach

Het is een goed en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met mij, gij ten minste mijne vrienden.

Mijn Jesus Bermhertigheid. 100 dagen afl.

