

†  
**Zalige Gedachtenis**

van

**ZUSTER THERESIA,**

(IN DE WERELD)

**FRANCISCA MEHUYS,**

Geboren te WAEREGHEM, den 1 December	1809;
Ingestemd door de Zusters van O. L. V. te Waereg- hem, de 1 Juli	1832;
Geprofest den 14 November	1832;
Gezondén naar 't Klooster van Wytshaete, den 26 October	1842;
Aldaar aangesteld voor Overste in	1862;
Terug gekomen naar WaeregheM den 26 Novemb.	1872;
Gezonden voor Overste naar 't nieuw gestichte Klooster van Wielsbeke den 20 Augusti	1873;
Terug geroepen naar WaeregheM den 6 November	1876;
Alwaar zij godvruchtiglijk in den Heer ontsliep den 18 December	1877.

Mijne schatten, zegde de Heer, schijnen omringd te zijn van doornen; maar voor wie de eerste steken overwint verandert alles in zachtheid. Leven der H. Brigitta.

Gij ziet wat machtige maatregels de Zaligmaker neemt om de kinderen hunne onschuld te bewaren, hoe bezorgd en bekommerd Hij is dat ze niet zonden verloren gaan, aangezien Hij de uiterste tormenten bedreigt aan dezen die de kinderen bedriegen met hunnen geest of hun hert te bederven, en in tegendeel den eeuwigen loon belooft aan dezen die er goede zorg over dragen. - H. Joan. Chrys.

Die gewoond is zich van de wereldsche wellusten te onthouden, verlaat de wereld zonder spijt. - H. Bern.

Ik dachte niet dat het zo6 zoet is te sterven. - Suar.

**R. I. P.**