

Gelukkig die in den Heer sterven. Act.



Biddt voor de Ziel

van zaliger

PERPETUA MONJOUR

ECHTGENOOTE VAN

CHARLES VAN DER STRICHT

Geboren te Everbeke-Sint-Joseph den
1 Mei 1819, en aldaar
overleden den 27 December 1897.

Versterkt door de HH. Sakramenten.



Zij was eene oprechte kristene vrouw, vol van geloof, geregeld in al hare werken, onderworpen en verduuldig te midden harer smerten, iedereen beminde haar en hare gedachtenis zal in zegen blijven bij allen die haar gekend hebben.

Job. 1.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen doorgebracht.

Prov.

Zij stelde al haar betrouwen op Maria, want zij wist wel dat eene ware dienseresse van Maria nooit zal verloren gaan.

H. Berckm.

Vaarwel, lieven Echtgenoot en beminde Kinderen, bedroef u niet gelijk deze die geene hoop hebben, een dag zal komen die ons al in den Heer zal vereenigen, wat ik u vraag is mij te willen gedachtig zijn in uwe gebeden.

H. Aug.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dag. afl.)

R.

I.

P.