

Wat is het leven van den mensch op aarde? Een
damp die weinigen tijd te zien is en verdwijnt.

TER ZALIGE  GEDACHTENIS

van Mijneheer

PETRUS OTTE

WEDUWENAAR VAN VROUW

ROSALIE LAFORT

geboren te Nederbrakel den 30 April 1812

en aldaar overleden den 3 Augusti 1889

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De deur des Hemels staat open voor
dezen, die gedurende hun leven, de
harten van Jesus en Maria bemind
hebben.

H. Bonav.

Zalig de man die den Heer vreest.
(Ps. CXL), al zijne wegen waren vreed-
zaam.

Prov. LII. 7.

Hij wierd van God en van de men-
schen bemind en zijne gedachtenis is
in zegening.

Eccli. XLV. 1.

Zijne krachten verdwijnende, is hij
gestorven in eenen gelukkigen ouder-
dom.

Gen. XXV. 8.

Mijne Kinderen, ik smeeek u, wees
mij indachtig in uwe gebeden.

S. Paulus. ad. Rom. XV. 30.

Allerheiligste Herten van Jesus en Maria, weest
mijne toevlucht.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene Boekdrukker.