

Zalig is hij die de uur zijner dood gestadig
voor oogen heeft en zich dagelijks bereid om te
sterven.

Thomas a Kempis.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS PERSOONS,

*geboren te Segelsem den 11 Januari 1819 en te
Nederbrakel overleden den 2 November 1874.*

Gelukkig de mensch die den Heer vreest, en
eene vurige begeerte heeft om zijne geboden te
volbrengen.

Ps. III.

De rechtveerdige sterft in vrede: want gelijk
zijne dood het einde is van het tegenwoordig, zoo
is zij het begin van het toekomende eeuwig leven

H. Bern.

O Maria! ik heb mijne hoop in u gesteld, en
zij zal niet verijdeld worden.

H. Ligoris.

Wij hebben hem bemind, laat ons hem niet
vergeten tot dat onze gebeden en tranen hem ge-
bracht hebben in het huis des Heeren.

H. Amb.

Barmhertige Jesus schenk hem de eeuwig
rust.

[7 jaren en 7 quadr.]

R.

I.

P.

Geerardsbergen, Paul Quintin.