



Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft.  
H. AUG.

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

**THERESIA PERSOONS,**

echtgenote van

**Cornelius Goeffers,**

geboren te Segelsem den 10 October 1813 en aldaar,  
versterkt door de HH. Sacramenten, overleden  
den 19 Januari 1886.

Eene brave huisvrouw — wie vindt haar ? hare waardij overtreft wat uit de verste verte komt. Het hart haars mans verlaat zich op haar, en niets ontbreekt hem. Zij doet hem goed en geen kwaad aan geheel haar leven lang. Zielekracht en welvoegelijkheid zijn haar gewaad, en ten jongsten dage zal zij zich verblijden. Zij geeft nauwkeurig acht op al wat omgaat in haar huis, en het brood der ledigheid eet zij niet. Hare kinderen staan op en roemen haar ; haar man staat op en prijst haar.

Spreuken XXXI V. 10 enz.

Deel uw brood met den hongerige ; open uw huis aan armen en degenen die geene schuilplaats vinden : ziet gij eenen naakte, kleed hem.

Isaïe LVIII, 7.

De rechtvaardige, die een godsdienstig en deugdzaam leven leidt, zal gelukkige kinderen achterlaten.

Spreuken XX, 7.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

300 dagen afaat.

**R. I. P.**

Sottegem, L. Vekeman, boekdr.