

De dood is de overgang van den arbeid tot de rust, van het gevaar tot de veiligheid, van het liiden tot de bevrijding, van de ballingschap tot het vaderland.

H. BERNARD.



## BID VOOR DE ZIEL.

van zaliger

# HIPPOLITUS ROMAN

*geboren te Nederbrakel, 1 December, 1810 en alhier*

*overleden 27 September 1882.*

Zalig zijn degenen, die de Heer, als Hij komt, zal wakende vinden. Weest dan bereid! want in de ure, waarin gij het niet vermoedt, zal de Zoon des menschen komen.

Luc. xii.

De dagen van 's menschen leven zijn kort; het getal zijner maanden o Heer! is in uwe handen.

Job. xiv.

De Allerhoogste heeft het tegenwoordige leven met ellenden vervuld, opdat wij de waarde van het toekomstige zouden hoogschatten.

II. EPHREM.

Gelijk het God behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij geprezen.

Job. i.

Wij smeeken u allen door onzen Heere Jesus-Christus en door de liefde van den H. Geest, dat gij ons door uwe geboden bij God ter hulpe komt.

Rom. xv.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 d. g. 31)

R.

I.

P.

*Nederbrakel. — drukk. A. D. P. van Nieuwenhuis.*