

Bewaart de gedachtenis van degenen die God
over u gesteld heeft om u te geleiden en die u
het woord Gods verkondigd hebben.

Hebr. XIII.



Bid voor de zielerust

van den Eerwuerden Heer

PETRUS-FRANCISCUS SERMANT

| | |
|---|------|
| Geboren te Bever, den 28 November. | 1840 |
| Priester gewijd te Doornyk, den 26 Meert. | 1868 |
| Onderpastoor te St-Pieters-Kapelle, den 28 Meert | 1868 |
| Pastoor van Fouleng, den 1 October | 1880 |
| Pastoor van Everbeke-St.-Joseph, den 1 October . | 1888 |
| Aldaar godvruchtig overleden, den 28 November | 1898 |

Versterkt door de III. Sakramenten.

Niets is er verhevener op de wereld, niets is er
goddelijker dan de medewerking van den mensch
aan de zaligheid der zielen. H. Dionys.

Hij was een voorbeeld van voorzichtigheid, van
godvruchtigheid, van liefde en van priesterlijken
leer. Off. St. Ant.

Mijne beminde Parochianen, blijft standvastig
in den dienst des Heeren, gij weet hoe ik onder
u geleefd heb, uw geestelijk en tijdelijk geluk
behertigende, al wat ik u geven kon heb ik u ge-
geven en gij, mijne lieve Moeder, Broeders en
Zusters, ik verlaat u, maar van herte blijf ik met
u, vaarwel; ik smeeek u nu allen dat gij mijne
ziel in uwe gebeden zoudet indachtig wezen.

Wees gegroet Maria, oere en vreugd van den
Priester... Wees gegroet Gij die de sterkste hoop
waart mijner ziel.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

(300 dag. afl.)

HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.