

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS AMEN!  
(100 dag. afl.)



**Ter dierbare Gedachtenis**

VAN MADAME

**Elisa-Hendrika-Fidelia Surdiaecourt**

Echtgenote van den Heer

**Lambertus COEMANS**

Geboren te Nederbrakel, den 26 December  
1868 en overleden  
te Hechtel den 16 September 1899.

*Versterkt door de III. Sakramenten.*

Zij was zoo vriendelijk jegens allen die haar  
naderden, dat zij alle herten veroverde.

Esther.

Goede Echtgenoot en gij mijne Zusters en  
Broeders, vaarwel, dank voor uwe liefde en voor  
al het geluk dat ik in uw midden gesmaakt heb,  
dank... O mijn God, genade voor mijne be-  
droefde familie, genade om hunne zorgen, om  
hunne zuchten en tranen, genade voor al die  
herten, door mijn scheiden voor altijd gebroken...  
Ik zeg u nog eens vaarwel, het bevel is gegeven,  
aanstonds moet ik vertrekken naar de woon-  
nijner eeuwigheid. Ik ga, vaarwel! Ach! hoe  
hard is het degenen die ik zoo zeer, zoo innig  
bemind heb te verlaten! God heeft gesproken!  
onderwerping.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne  
toevlucht. (300 dag afl.)

R.

L.

P.