

1900 1900
Mijne smart heeft mij geheel verdrukt en al mijne ledematen zijn vernietigd. Job. XVI, 8.

Een vuur woedde in mijn binnenste zonder eenige rust, de dagen van ellende hebben mij verrast. Job. XXX : 27.



TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN
LUDOVICUS SYSMANS

echtgenoot van

Catharina Quiryne

*geboren te Merxplas den 17 September 1850,
godvruchtig overleden te Wortel den
24 October 1900*

VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN DER STERVENDE



O dood ! wat zijt gij machtig om den band aan onze oogen te onttrekken, en om ons de ijdelheid der wereldsche zaken met al hare nietigheden te doen zien.

St. Hieron.

Gelukkig de mensch, die allengskens en van verre het uur van scheiden ziet naderen ; want alzoo kan hij zich aandachtiglijk bereiden om zalig te sterven.

H. Franc. Sal.

Vaartwel, beminde echtgenoot en lieve kinderen, die ik allen zoo teeder bemind heb. Mijn leven is ten einde, veel eer dan ik gedacht had ; ik smeekte den Heer dog eenige jaren bij u te mogen blijven. Hij heeft het niet gewild ; zijn heilige Naam zij gezegend.

H. Symph.

En gij, mijne kinderen, blijft vereenigd onder elkander, eert uwe moeder al de dagen haars levens ; vreest God en onderhoudt zijne geboden, en Gods zegen zal met u zijn.

Rom. Cap. 12.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Afsaat van 7 jaren en 7 quadrag.

R. I. P.

Hoogstraten — Drukk. L Van Hoof-Roelans