

Ik zal u eenen getrouwen priester verwekken die zal handelen volgens myn hert en myne ziel, REG. 1. 2. 25; vergeet nooit zyne lessen, noch zyne voorbeelden.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWEERDEN HEER

MACHARIUS-JOSEPHUS STALINS,

<i>Geboren te Ronsse, den 8 april</i>	1793;
<i>Priester gewyd, den 29 augusty</i>	1818;
<i>Onderpastoor te Ingoyghem, den 4 november</i>	1818;
<i>Onderpastoor van Maria-Hoorebeke, den 1 september</i>	1819;
<i>Pastoor te Viane, den 25 november</i>	1828;
<i>Bestierder van het Hospitaal der Zusters van Liefde en der Congregatie, te Lokeren, den 11 january</i>	1842;
<i>Daer overleden, den 23 augusty</i>	1862.

Hy was een eenvoudig man, regt, godvreezende en zich verwyderende van het kwaed. (JOB. 1. 1). Hy was een voorbeeld van voorzigtigheid, van godsvrucht, van liefde en priesterlyken iever. (OFF. S. ANT). Zyne rykdommen deelde hy mede met de armen, en reikte zyne armen uit tot den behoeftige. (ECCL. 31); hy stond hem by, vertroostte hem op zyn sterfbed, en als een goede engel deed hy hem zelfs zyn lyden zegenen door de zoete hoop van het ryk des Hemels. (S. ROCU). Zyn leven, zyn geluk was in God te dienen, zynen evenmensch te helpen, niets voor zyn zelve. (MATTH. 22). Maria was zyne moeder, en, vol betrouwen in haer, gaf hy zich volkomenlyk aan hare moederlyke goedheid over. (S. LUD. DE GONZ). De dood verschrikte hem niet; verzekerd dat zy nooit den regtveerdigen overrast, was hy bereid en verwachtte haer met kalmte. Ja hy sterft gerust, hy weet dat de dood slechts eene verwisseling is met de vreugd des Hemels. (S. BERN).

Rust dan in vrede, weerdige dienaar des Heeren, ontvang voor alle eeuwigheid de vergelding uwer deugden. Gy vertrekt uit deze wereld, gelyk eertyds de heilige man Moyses, omringd door de zegeningen des volks, die voortaan niets van u verzoekt dan de volherding uwer gebeden.

R. I. P.

Lokeren, drukk. der Gebr^o CRUYT.