

Het is onmogelijk dat een kind van Maria niet zalig worde.

H. ANSELM.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

SILVIE T'SJOEN,

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw,
van het Broederschap van den Zoeten Naam Jesus
en van het H. Hert enz.,

dochter van **JOSEPH** en **Adelaïde JACQUART**

geboren te Wannegem-Lede, den 30 Januari 1835,
en aldaar overleden den 25 Augusti 1878,

*na ontrangen te hebben de Rechten van Onze Moeder
de Heilige Kerk.*

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren opgevoed,
(TOB. 2.) heeft zij geheel haar leven in de wegen zijner geboden
gewandeldt. (ps. 118.) en was een voorbeeld van de schoonste
deugden. Kind van Maria, zij had in hare Moeder een betrou-
wen zonder palen, zij beminde de schoonheid en de glorie van
het huis Gods. (ps. 25.) Zij was milddadig tot den armen (1s. 58.)
en bovenal vreedzaam met iedereen, (JUD. 8.) ook was zij van
God en de menschen bemind; (SAG. 45.) waarom dan is hare pijn
ongeneesbaar geweest? Omdat den Heer beproefd degenen die
hij lief heeft. (JER. 31.) Zij heeft dan ook pijnlijke dagen en
droeve nachten geteld welke zij met de grootste verduldigheid en
de volkomenste onderwerping aan den goddelijken wil heeft
doorgebracht, overtuigd dat het lijden van dezen tijd niet te ver-
gelijken is met de toekomstige eerlijkheid die eens in ons zal
veropenbaard worden.

ROM. VII.

Dat zij dan ruste in vrede! en geniete het geluk dat haar be-
loofd is geweest door deze woorden van Jesus-Christus: *Zalig
zijn de vreedzame; want zij zullen kinderen Gods genoemd
worden.*

MATTH. 9.

Beminde Broeders, Zuster en Vrienden, wij zullen elkande-
ren wederzien, vergeet mij in uwe gebeden niet.

Heilig Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(500 dagen afluft.)

R. I. P.

Gent, drukkerij van H. vander Scheiden.