

OOK HET UWE ZIJN ;

Vergeet uw vriend niet in uw gemoed. EccI. 57.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer DAVID

VERMEREN,

ECHTGENOOT VAN JUEFVROUW

IDONIA JOANNA DE L'ARBRE,

Doctor in de heekunde gedurende 57 jaren, Briefwisselend Lid van het Geneeskundig genootschap van Gent, Eere-Voorzitter van den Geneeskundigen Bond van het Arrondissement Aalst,

geboren te Denderwindeke den 11 Juli 1790, overleden te Idegem den 3 April 1871, na een 53 jarigen echt, voorzien van de III. Sacramenten der stervenden.

Eert den heekmeester, omdat hij u noodzakelijk is, ook omdat hij door den Allerhoogste ter uwer hulp geschapen is. Want van God komen alle geneesmiddelen. De Allerhoogste heeft van der aarde alle geneesmiddelen voortgebracht, en de wijze mensch zal er geen afkeer van hebben. EccI. 58.

In mijne moeijelikheden heb ik den Heer aanroepen - Ps. 17 - en hij heeft mij verhoord - Ps. 4.

Ik was bewogen bij het zicht des lijdende. Mijne ziel had medelijden met den arme. Job. 50.

Het medelijden was van mijne kindscheit af met mij opgegroeid. Job. 51.

O Heer ! Ik heb den luister uws huizes bemind ! Ps. 25.

Daarom heeft de Heer hem van het eeuwig en onveranderlijk goed verzekerd, en zijne milddadigheden zullen door de menschen alom verkondigd worden. EccI. 51.

Wees mij indachtig voor het Altaar des Heeren, opdat ik in vrede moge slapen en rusten. H. Aug. Ps. 4.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hart (100 dagen ablaaf.)

Drakkerij van R. DE MOL, kerkhofstraat, 17, Nimove.

DENKT AAN MIJN GORDEEL, WANT ZOO ZAL

GISTEREN IK. HEDEN GID. 38.