

Zij sterven geene onvoorziene dood, die altijd gedacht hebben dat zij zullen sterven. H. ANSELM.



Bid voor de Ziel

VAN VROUW

CAROLINA VAN BEVER,

WEDUWE VAN DEN HEER

Bernardin De Vos,

geboren te St. Lievens-Essche den 23 Juli 1802,
aldaar godvruchtiglijk overleden
den 14 November 1887.

Het is geschied zoo als het den Heer beliefte, dat zijn H. Naam gezegend zij. Job, 10 v, 8.

Zij was de kroon, de troost harer kinderen; deze kenden en smaakten immers, hoe groot hare zorg, hare liefde, hare verdueligheid was.

PROV. XXXI. — TIM. 3.

Ik heb vuriglijk naar den Heer verlangd, en Hij is tot mij gekomen; Hij heeft mijne gebeden verhoord. Hij heeft mij geleid uit het dal van ellende en uit het slijk der aarde. Hij heeft mijne voeten gesteld op eene vaste rots en Hij heeft mijne schreden bestierd. Hij heeft een nieuw lied in mijnen mond gesteld, eenen lofzang ter eer van onzen God.

Ps. XXXIX, 1, 2, 3, 4.

Vaartwel mijne duurzame kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, ik zeg u allen den vaarwel: Ik laat u in de vreeze des Heeren; blijft er altijd in; wat mij aangaat, ik ga tot mijnen God en ik beveel u aan zijne gratie.

H. FRANC. VAN ASS.

Het eenigste dat ik van u allen nog verzoek is van mijne ziel in uwe gebeden te gedenken. H. MON.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. afl.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mij genadig.
300 dagen afl.

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman.