

Gelukkig is de man die den Heer vreest en met iever
zijne geboden onderhoudt. P-S. III.



Bid voor de Zielrust

VAN MIJNHEER

GERMAAN VAN BEVER,

*geboren te Aygem, den 30 December 1826, Burge-
meester, Eere-Voorzitter des genootschaps van
den H. Vincentius à Paulo, Lid van het Aller-
heiligste en van den H. Rosenkrans, vereerd met
het burgerlijk kruis van 1^o klas, en aldaar schie-
lijk overleden den 13 December 1898.*

Laat ons in zijne dood de schikkingen Gods aan-
bidden de omstandigheid van dit leven overwegen en
met een zuiver geweten het eeuwig leven afwachten.

(H. FRANC. VAN SALES.)

De rechtvaardige, zelfs door de dood verrast, zal in
vrede rusten.

(SAP. IV.)

Onberispelijk van zeden, eenvoudig en rechtschap-
pen, getrouw aan de oefeningen van den godsdiensten
zorgvuldig in zijn ambt, keerde hij zich nimmer van
den weg der gerechtigheid af.

De armen en noodlijdenden zullen zijne edelmoedig-
heid loven, en allen die hem kenden zijne gedachtenis
zegenen.

(ECCL. XLV.)

Barmhartige Jesus, verleen hem de eeuwige rust!

(7 jaren en 7 quadr. afluat.)