



BID VOOR DE ZIEL.

van Jufvrouw

Marie-Zimée Van Damme,

geboren te S. Maria-Lierde

den 1 April 1871,

en overleden te Brussel den 19 Januari 1896,

versterkt door de H. Sacramenten.



Wij hebben rond ons gezien en geene hulpmiddelen gevonden; wij hebben gezocht en niemand kon ons helpen. — Wij hebben U, o Heer, verlenging harer dagen gevraagd en Gij hebt die verlengd in de eeuwen der eeuwen. Gelijk het den Heer behaagd heeft, is het geschied. — De Naam des Heeren zij gebenedijd.

Hare ziel was aangenaam aan God, hierom heeft Hij zich gehaast ze uit het midden der ongerechtigheden te trekken.

Bemide Ouders, Broeders en Zusters, de slag die u in mijn afsterven getroffen heeft is beweeneijk en uwe droefheid is redelijk. Maar wie mag tot den Heer zeggen: Waarom hebt Gij alzoo gehandeld? Kunt gij Gods wegen begrijpen? Geheim, diep geheim! Ik buig het hoofd en vol eerbied roep ik uit: Dat uwe wil geschiede, o mijn God, en niet de mijne. H. BERN.

Ik ben gelukkig Maria bemind te hebben; in de uur der dood zal ik niet bevreesd wezen.

De Akten van geloof, hoop en liefde voor de overledene. 7 jaren en 7 quadr. afaat.

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
300 dagen afaat.

R. I. P.