

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN

**JOZEF VAN ELSUWÉ**

ECHTGEWORT VAN

**FLORENTINA VAN KERKHOVE**

gebofen te Nederbrakel, den 8 Februari 1801  
en aldaar overleden, tijdelijk voorzien  
van al de Rechten van Onze Moeder de Heilige Kerk  
den 10 Februari 1886

Hij was een man vol van geloof die God en zijne Kerk beminde; hij verfoeide de verwaandheid, de verkeerde wegen en de geveinsdheid; hij nam de zaken van zijn huisgezin ter herte en hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.

Act. — St. Vinc. — Prov.

Hij was in zijnen tijd een iegelijk gedienschtig, vriendelijk en behulpzaam: 't is te hopen dat al die hij gediend, vereerd en bemind heeft, hem zullen indachtig blijven in hunne gebeden.

Lieve Kinderen, bedroefd u niet gelijk deze die geene hoop hebben; eert uwē moeder al de dagen van haar leven. — Bemint malkander. — Ik zal u wederzien en uw hert zal in vreugd zijn.

Thess. -- Tob. -- Phil. -- Joa.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijns toevlucht.

300 dag. ad.

R. I. P.

Nederbrakel. — drukk. van A. De Frens.