

Zij heft hare hand gespand aan den behoeligen en
hare armen uitgestoken tot de noodlijdenden.



BID VOOR DE ZIEL.

van Jolynouw

Maria-Theresia

VAN HOOLAND,

weduwe van Mynheer

Petrus Schinckel,

gehore te Segelsem, den 15 November 1811 en overle-
den te Neterbrakel, den 11 September 1879.



Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden.

Ik heb bittere maanden en droevige nachten doorge-
bracht, aldus heeft het den Heer behaagd; de volgende
woorden hebben mij getroost: De Heer kastijt die hij
lief heeft

De dood is beter dan een ellendig leven en de eenwige
rust is beter dan eene aanhoudende ziekte.

Mijne lieve kinderen zijt uwe moeder al de da, en uw
levens indachtig, dat de broederlijke liefde onder u
heersche, bemint elkander en de God van vrede zal met
u zijn.

Zoet hert van Maria weest mijnen toevlucht

EE.

I.

EE.

Geerardisbergen. Drukk. van A. F. Berckmans.