

Maria komt hare stervende kinderen te gemoet en leidt ze naar den Hemel. H. HIERONYMUS.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

van

Alois Van Laere,

Lid van 't broederschap van den H. Franciscus-Xaverius, vanden Burgers- en Werkmanskring, van de Confreriën van 't H. Hert van Jezus en de H. Barbara, geboren te Cruyshantem den 15 Augustus 1865 en godvruchtig overleden te Eine den 8 September 1822, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn: want zij zullen God zien. MATTH.

De Heer kent de dagen dergenen die zonder vlek leven en hun erfdeel zal eeuwigdurend zijn.

PSALM 30.

Zie, ik aanschouw reeds hetgeen ik zoo vurig verlangde, ik bezit hetgeen ik verhoopte, ik ben in den Hemel bij God dien ik op aarde uit gansch mijn hart bemind heb. H. AGNES.

Wanneer ik in mijnen angst troost en bijstand zocht, heb ik, o Maria, uwen H. Naam aanroepen en alles bij U gevonden. Aan U, o Maria, heb ik mij van jongs af toegewijd, in U heb ik al mijn betrouwen gesteld, wel wetende dat een kind van Maria nooit zal verloren gaan. H. BERNARDUS.

Hoe zoet is het te sterven als men eene standvastige godsvrucht heeft gehad tot het Hart van Dengene die ons moet oordeelen. H. MARG. MAR.

Duurbare broeder, zuster en bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U!

(300 dagen afaat.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

(300 dagen afaat.)

Eyne. - Drukk. M. Van Maercke, Nieuwe Straat