

Heer, uw wil geschiede!...

Math. VI

BID VOOR  DE ZIEL

van zaliger

**JOANNES - BAPTISTE VAN LIERDE**

weduwnaar van

**MELANIE DUPONT**

geboren te Everbeke-St-Joseph en  
aldaar in den Heer overleden

den 24 Juni 1893

in den ouderdom van 73 jaren.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Hij heeft God bemind van zijne kindsheid af, hij vond zijnen troost in den godsdienst en in de gedurige zorgen van zijne kinderen. Hij stierf vol van vrede, vast betrouwende dat de rechtvaardigen eeuwig zullen leven en hunnen loon in God vinden.

Job. — Sap.

De Heer heeft mij beproefd, ellende op ellende overgezonden, rust heb ik niet gevonden. Jerem. 45.

Waarom was mijne kwaal ongeneeslijk? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt naar uw welbevalen.

Jer. XXV.

Vol van geloof zijnde, was ik verheugd wanneer mij gezegd werd: « Wij zullen het huis des Heeren binnentreden. » Ps. CXXI. 1.

Ik weet dat mijn zaligmaker leeft en dat ik verrijzen zal op den laatsten dag. Job. XXV. 8.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dag afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(800 dag. afl.)

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene-Van Pevenaeghe.