

Geloofd zij Jezus-Kristus, amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Marie Van Lierde

dochter van

Ludovicus en Amelia Mostaert

Lid van de Confrerie van de H.Barbara

geboren te Parike den 3 Mei 1857, en er
godvruchtig overleden den 20 Maart 1939,
voorzien van de Sakramenten der Stervenden

Hoe zoet is 't te sterven als men wel geleefd
heeft, ook is zij in vrede gestorven. H.Aug.

Wie God vreest moet den dood niet vreezen
want zij zal een bron van geluk zijn. Eccl.13

Van hare kinderjaren af heeft zij den weg
der rechtvaardigheid bewandeld, zij was een-
voudig, godvreezend en standvastig in haar
geloof, Tob.

Hoe gelukkig, voorzichtig en wijs is den
mensch die zoo leeft gelijk hij wenscht bij zijn
afsterven bevonden te worden. Nav Xi

De ouderdom bereikt op den weg der deugd
is eene kroon van waardigheid. Spr.XVI 31

Hoe gelukkig zijn deze, o Maria, die U be-
minnen, zij zullen door U bijgestaan worden
in de uur des dood, (H. Bon.)

Beminde Bloedverwanten, ik heb lange ja-
ren bij u vertoefd, gelukkig geweest en de bes-
te zorgen genoten. Staakt nu uwe liefde niet.

Gedenkt mij in uwe gebeden.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d.afl.

De vier akten a. u. b.

Drukk. J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat, 45.